

Ας βάλουμε τέλος στα μαρτυρία των ζώων του τσίρκου

Μην επισκέπτεστε ποτέ



Καθώς ταξιδεύει συνεχώς και κάθε εβδομάδα βρίσκεται αλλού, το τσίρκο δεν μπορεί να προσφέρει στα ζώα τις συνθήκες που χρειάζονται, γιατί τα καταλύματά τους πρέπει να χωράνε στο πίσω μέρος των φορτηγών μεταφοράς. Το τσίρκο στήνει τις τέντες του σε όποιο χώρο είναι διαθέσιμος σε κάθε πόλη ή όπου θα προσελκύσει περισσότερους

επισκέπτες. Σχεδόν όλο το χρόνο, τα ζώα ζούνε σε προσωρινά καταλύματα - κλεισμένα σε κλουβιά στο πίσω μέρος φορτηγών, μαντρωμένα σε στενούς στάβλους, δεμένα με αλυσίδες. Κι αυτό τα κάνει να υποφέρουν σωματικά, αλλά και ψυχικά.



Τα λιοντάρια, οι τίγρεις και οι αρκούδες ζουν συνήθως σε κλουβιά που είναι κατά μέσον όρο δύο μέτρα επί δυόμισι, λίγο μεγαλύτερα από το ίδιο το ζώο δηλαδή, κι εκεί κάνουν και την ανάγκη τους. Τα περισσότερα ζώα δεν έχουν σχεδόν καθόλου στρωσίδια για να κοιμηθούν και τίποτα που να τα διασκεδάσει. Μερικές ώρες την ημέρα, ορισμένα ζώα βγαίνουν σε "περίβολο άσκησης", που όμως είναι συνήθως μικρός και δεν περιέχει τίποτα το ενδιαφέρον για τα ζώα.

Οι ελέφαντες είναι από τα μεγαλύτερα ζώα πάνω στη γη και στο φυσικό τους περιβάλλον ταξιδεύουν μέχρι και 20 χιλιόμετρα κάθε μέρα, τρώγοντας, κάνοντας μπάνιο κι απολαμβάνοντας την παρέα της πολύ δεμένης οικογενειακής ομάδας τους. Καθώς οι αγέλες των ελεφάντων μετακινούνται, μεταμορφώνουν το ίδιο το τοπίο, στο οποίο ζουν.



Στο τσίρκο περνούν την περισσότερη μέρα με αλυσοδεμένα τα πόδια, χωρίς καν να μπορούν να τα σύρουν ένα βήμα μπροστά ή πίσω. Οι πιο τυχεροί μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους έναν αξιοθρήνητο περίβολο για μερικές ώρες.



Σε μερικές χώρες της Αφρικής, οι φύλακες θηραμάτων έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους προσπαθώντας να



Τσίρκο με ζώα

προστατεύσουν αυτά τα υπέροχα ζώα από λαθροκυνηγούς. Υπάρχει μεγαλύτερη αντίφαση όσον αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες μας, από τον τρόπο που φέρονται στα ζώα αυτά στο τσίρκο;

Τα άλογα, τα πόνου, οι καμήλες, τα λάμα κι άλλα τέτοιου είδους ζώα συνήθως είναι δεμένα με κοντά σκοινιά ή περιορισμένα σε μικρούς στάβλους, ή ακόμα μένουν μόνιμα στο φορτηγό τους.



Σε τακτική, συχνά εβδομαδιαία βάση, το τσίρκο συνεχίζει την περιοδεία του και τα ζώα περνούν ατελείωτες ώρες ταξιδεύοντας μέσα σε φορτηγά – πράγμα που ως γνωστόν τους προκαλεί δυσφορία. Τα ζώα φορτώνονται στα φορτηγά μεταφοράς και περιμένουν εκεί ώσπου να ξεστηθεί το τσίρκο και μετά το ταξίδι παραμένουν κλεισμένα έως ότου ξαναστηθεί. Σαν αποτέλεσμα, τα ζώα μένουν κλεισμένα στα φορτηγά μεταφοράς ως και 20 ώρες, ακόμα κι όταν το ταξίδι διαρκεί μόλις μερικές ώρες.

Καθώς ζούνε σε τόσο περιορισμένες κι αφύσικες συνθήκες, δεν είναι να απορεί κανείς που πολλά από αυτά τα ζώα τρελαίνονται. Η συμπεριφορά τους γίνεται αγχώδης, επαναλαμβανόμενη, στερεότυπη - βαδίζουν πάνω κάτω, ελίσσονται από πλευρά σε πλευρά, τινάζουν το κεφάλι και ταλαντεύονται. Αυτές οι άσκοπες κινήσεις, που

μαρτυρούν ότι το ζώο δεν έχει πια συναίσθηση του κόσμου γύρω του, δεν παρατηρούνται ποτέ στη φύση και θεωρούνται από τους ειδικούς στη συμπεριφορά των ζώων ως φανερά δείγματα ψυχικής διαταραχής. Το ονομάζουμε *τρέλα του τσίρκου*.



Προειδοποίηση:

Η προσωρινή φύση του περιοδεύοντος τσίρκου και το γεγονός ότι το κοινό πλησιάζει πολύ κοντά σε επικίνδυνα ζώα σημαίνει ότι τα τσίρκα δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλή. Σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι του τσίρκου και θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από επιθέσεις ζώων του τσίρκου. Λιοντάρια, τίγρεις και ελέφαντες απέδρασαν από το τσίρκο και το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν άνθρωποι τη ζωή τους.



Μην επισκέπτεστε ποτέ τσίρκο με ζώα.

Υπάρχουν ένα σωρό άλλες μορφές ψυχαγωγίας, χωρίς να πρέπει να υποφέρουν τα ζώα, ανάμεσά τους και τσίρκα που εμφανίζουν νούμερα μόνο με ανθρώπους.

Τα τελευταία 100 χρόνια, οι γνώσεις των ανθρώπων για τον πλανήτη όπου ζούμε και τα ζώα, με τα οποία μοιραζόμαστε τον κόσμο μας, έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Έχουμε κάνει τεράστια άλματα στους τομείς της τεχνολογίας, της ιατρικής και της μάθησης. Όμως, πώς μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, όταν συνεχίζουμε να επιτρέπουμε να βασανίζονται και να κακοποιούνται ζώα μόνο και μόνο για τη διασκέδασή μας;

- Δώστε αυτό το φυλλάδιο σε ένα φίλο/η σας και ζητήστε του/της να πάψει να ενθαρρύνει μια μορφή διασκέδασης που βασανίζει τα ζώα.
- Ελάτε σε επαφή με την παγκόσμια οργάνωση «Υπερασπιστές των Ζώων» για να συμμετάσχετε στην εκστρατεία μας.



Ελληνικό Ταμείο Μεριμνας Ζώων,
Ζαλόγγου 13-15, 10678 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ/φαξ : 210 – 3840010
email: carol12@otenet.gr
web: www.gawf.org.uk



261 Goldhawk Road, London W12 9PE, UK
Tel. +44 (0)20 8846 9777
email: info@ad-international.org
www.ad-international.org

Μαστιγώστε με, Χτυπήστε με, Κλωτσήστε με

Έρευνες της οργάνωσης «Υπερασπιστές των Ζώων» σε πολλές χώρες έδειξαν ότι η χρήση βίας για την εκπαίδευση και τη χειραγώγηση των ζώων είναι συνηθισμένο φαινόμενο και μέρος της κουλτούρας του τσίρκου. Ακόμα και ζώα όπως τα λιοντάρια και οι τίγρεις φτάνουν σε σημείο να τρέμουν από φόβο. Κατά κανόνα, αυτού του είδους οι πρακτικές λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο και κρυφά. Κινηματογραφήσαμε εκπαιδευτές να χτυπούν καμήλες στο σώμα και στο πρόσωπο για να τις αναγκάσουν να κάνουν πιρουέτες, να μαστιγώνουν πόνο επανειλημμένα, να δέρνουν σκύλους και να τρυπάνε ελέφαντες με μυτερά άγκιστρα ή να τους χτυπάνε με σιδερένιους λοστούς.

